



de rooie roeptoeter

De Rooie Roeptoeter (RRT) is een onregelmatig verschijnend, links blad voor Oisterwijk en is een uitgave van het redactiecollectief De Rooie Roeptoeter, Postbus 340, 5060 AH Oisterwijk. Abonnementen zijn gratis, maar financiële steun is welkom: giro 5264985 t.n.v. De Rooie Roeptoeter te Oisterwijk.

Nummer 30, April 1993

Met veel plezier voldoe ik aan het verzoek van de redactie om als 'Godfather' van het Oisterwijkse socialisme een voorwoord te schrijven. De gemeenteraad besloot in maart f875.000,- uit te geven aan de renovatie van het oude gemeentehuis. Niemand had op dit absurde bedrag ook maar enige kritiek. Met een meesterzet wist burgemeester Kortmann de aandacht van de tonnen kostende operatie af te leiden. Hij had een devote Maria-initiatiefgroep persoonlijk geadviseerd een verzoek aan B&W te richten tot plaatsing van een Maria-beeldje in het gerenoveerde gemeentehuis. En daarom sprak de raad slechts over Maria en de bijklussende timmerman van stemtafeltjes Jozef. Meer devoot gedrag aankweken is het motto van de conservatieve bisschop Ter Schure. Zijn rijke kornuiten steunen hem daarbij. Piet Derksen van Sporthuis Centrum stak veel geld in kapelletjes en in het oerconservatieve Katholiek Nieuwsblad. In Oisterwijk zorgde Van Amelsvoort voor Maria-kapelletjes op campings en met de dames Festen en Jansen startte hij de reeds genoemde Maria-initiatiefgroep. En omdat devotie tegenwoordig de politieke haalbaarheid niet bepaalt en het middeleeuwse Maria-beeldje in de Petruskerk al bijna ten prooi was gevallen aan een a-historische opknappbeurt, werd besloten het op een replica en op cultuur-historische waarden te houden. Maar onder het cultuurhistorische gras sluipt het conservatieve paapse addereengebroid. Ze kiezen de aanval en dulden vooral geen tegenspraak. Iedereen die het niet met ze eens is behoort tot het door Simonis vermaledijde schoolje van journalisten en smerige VPRO-aanhangers. Lees er de Kerkklokje-berichten van pastoor Van Buijtenen maar op na: de VPRO en vrouwelijke priesters acht hij een gevaar voor de kerk. In Van Buijtenens reli-erotiek is de kerk de vrouw waarin alleen een mannelijke priester mag penetreren. We wachten nog op het ogenblik dat de kamferbroeken uit 'cultuurhistorisch' oogpunt de 'akelige twee procent' Oisterwijkers weer uit de katholieke Parel verdrijven. Als tegenwicht daarom maar weer eens een ouderwets 'akelige' RRT als voorbehoedmiddel tegen de op-rukkende zwarte colonne. Ten slotte groet ik u vanuit mijn ver van het kille Oisterwijk verwijderde warme woonstekje.

Inferno, voorjaar 1993

Frits van Dartel

Marcus Bakker in De Schuur

Op zaterdag 1 mei spreekt Marcus Bakker, het bekende oud-kamerlid voor de CPN, op de Oisterwijkse 1 mei-viering. Na de pauze is er een optreden van het Amanda Engels jazztrio uit Rotterdam met Bart Johannes (gitaar), Luc van Gestel (contrabas) en Amanda Engels (zang). De gratis toegankelijke 1 mei-viering begint om 20.15 uur in De Schuur. Dus allen op 1 mei 'Ter Schure'.

Misser van de maand

Het College laat zich graag voorstaan op een milieuvriendelijk image. Russ en Kortmann paradeerden wederom op de foto bij de ingebruikname van de recreatietaxi. Het verbaasde ons zeer tegelijkertijd te lezen dat het College Henk Verhoeven van De Rosep

toestemming had gegeven tot het laten landen van helikopters om zijn gasten te plezieren. Henk zet al lange tijd oorlogsvliegtuigjes in voor zijn gasten. Die gasten maken zo minder gebruik van de auto en dat is goed voor het milieu. Kortmannzichtig!

Inkkoelies

De Renata-schoenfabriek is dicht. De kapitalist Puts heeft zijn personeel op straat gezet en de mensen afgescheept met een fooi voor jarenlange trouwe dienst. Terecht lieten wethouder Russ en burgemeester Kortmann kritische geluiden horen, helaas zwegden de complete gemeenteraad en de Oisterwijkse politieke partijen. Het Nieuwsblad en het Kerkklokje volgden de martelgang van de gewezen werknemers waarbij met name het laatste blad het voorzichtig opnam voor de geschoffeerde arbeiders. Dat lusten

de kapitalisten niet en een reactie van directeur Puts van Renata via een inschikkelijk medium bleef niet uit. Wij vatten het 'interview' van de lokale omroep LOVO met Puts samen:

LOVO-interviewer: *In de studio is aanwezig de heer Puts. Meneer Puts welkom en fijn dat u er bent.*

Puts: Ik ben ook blij dat ik via LOVO onze zienswijze eens kan uitdragen. Blablablabla. Ik heb me geërgerd aan Ralph Russ die ik toch goed ken. Blablablabla. Bijzonder heeft me de berichtgeving in het Kerkklokje gestoken. Blablablabla. De boze werknemers toonden zich wat onevenwichtig. Blablabla. Blablablabla (ingekort door RRT-redactie).

LOVO-interviewer: *Bedankt, meneer Puts voor uw komst naar de studio.*

Einde 'interview', zonder dat de journalist ook maar één vraag stelde, laat staan een kritische vraag. Dit is het gehalte van onze lokale omroep. Een jeugdtonpraoter die er uit klapt dat zijn vader alle teksten heeft geschreven en Jan van Rijthoven waartegen de presentator voor één keer Jan mag zeggen. Inktkoeslietjes noemde de Oisterwijkse socialist Van Dartel destijds dergelijke journalisten.

Helvoirt en de terugkeer van de zwarte colonne

We groeiden op in het Oisterwijk van de jaren zestig en zeventig en maakten de val van de katholieke muur mee. Dat werd ook wel eens tijd. In Tilburg kreeg ik nog les van de 'nonnekies', in Oisterwijk moest ik me van de onderwijzer als misdienaar profileren, thuis baden we voor het eten een weesgegroetje, ik diende iedere week de afgezaagde verhalen van de pastoor aan te horen (terwijl wij ons in diezelfde kerk intensief op de turnles voorbereidden), en na carnaval werd je ook nog eens publiekelijk vernederd door een zwart as-kruis op je voorhoofd te laten krabbelen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar wat wij als kinderen moesten doorstaan. Zo sleepten de volwassenen ons onschuldige kinderkens van het ene zinloze ritueel naar het andere.

Tijdens mijn middelbare school-periode kalfde de katholieke terreur enigszins af. We weigerden met veel succes het kerkbezoek, onze pastoor en onze godsdienstleraar bleken vernieuwingsgezinder dan we dachten, ik maakte kennis met het zen-boeddhisme en raakte vervolgens geobsedeerd door het tijdschrift 'De Vrije Gedachte' dat de vader van een vriend met graagte onder ons verspreidde. Ik werd aldus vrijdenker en dacht dat iedereen die zijn hersens een beetje gebruikte de katholieke dwangbuis uiteindelijk wel op de mestvaalt zou werpen. Ik schreef me uit de vele katholieke registers en voelde me voor het eerst echt zelfstandig. Immers, mijn doop had ik niet bewust meegemaakt en sedertdien had ik alle religieuze sentimenten maar te slikken. Maar nu was ik vrij en het kon niet lang meer duren voordat de kerkgebouwen een nieuwe bestemming zouden krijgen (de

Tilburgse kerk waarin ik gedoopt werd is nu een bibliotheek).

In de loop van de jaren tachtig constateerde ik dat het niet helemaal ging zoals ik gehoopt had. De kerken stroomden weliswaar leeg maar er werden steeds meer kapellen in de naaste omgeving gebouwd. En een katholieke hoogleraar vertelde ons in een voordracht dat het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een vroomheid kende die niet eerder in de geschiedenis voorkwam. De huidige seculariserende tijd zou dus meer lijken op de voorafgaande perioden van geloofsbeleving. Terug naar die goeie ouwe tijd dus. Rome sloeg terug met een aartsconservatieve paus die in een rijdend aquarium de mensen overal ter wereld oproept toch vooral geen condooms te gebruiken. Dankzij zijn cursus Nederlands ("Zsaaligh Paasschen") wist hij in de Lage Landen opblaasbare bisschoppen zonder karakter te installeren die zonder blikken of blozen achterhaalde prietpraat uitkraamden. Sinds Gijsen zijn eerste verstandige daad uit zijn loopbaan verrichtte (opstappen dus) slaan de conservatieve Roomsens weer toe nu zij een lichtbaken ontberen.

De tijden veranderen. Iedereen was blij met het IJzeren Gordijn zodat de commies op gepaste afstand zouden blijven. Iedereen was blij met de val van de Berlijnse Muur zodat de commies een pak op hun donder konden krijgen. Nu de perikelen van Midden- en Oosteuropa wel erg dichtbij komen pogen we zelf onze muren op te trekken en ons te verschuilen achter een neo-katholieke wal. Die wal moet bescherming bieden tegen de oprukkende heidense hordes van moslims, orthodoxen, hindoes, atheïsten en wat al niet meer. Allemaal enge vertegenwoordigers van 'de akelige twee procent' die niet in ons katholieke dorp thuishoren. Wie te ver afwijkt van de ware RK-lijn moet eruit. Van deze hetze was bisschop Bär het meest recente slachtoffer.

De katholieke restauratie beschikt weer over zelfvertrouwen. Haar motto is 'Europa sterft uit!', tenminste dat riep een in het wit geklede pater uit toen hij op 11 maart j.l. door Helvoirt fietste. De pater was die week in het dorp voor een grote conferentie van vertegenwoordigers van de zogenaamde 'pro-life-beweging' (die zich onder meer keert tegen abortus) in een voormalig klooster. Een andere goeroe die Helvoirt aandeed was de Amerikaanse pater P. Marx (een marxist dus!) die te Helvoirt direct duidelijk maakte dat Nederlanders te weinig kinderen maken. De Nederlanders zouden alles over sex weten, maar baby's maken, ho maar. Ook viel het hem op dat er zoveel buitenlandse heidenen in ons land rondlopen. Doordat we zo weinig kinderen maken moeten we buitenlanders naar binnen halen om te zorgen dat we niet uitsterven. Vandaar dus: 'Europa sterft uit!' De actiekant van de Human Life International stelde het Nederlandse probleem nog duidelijker: "Holland: lege kerken, lege baarmoeders".

Het is dan ook duidelijk dat vooral in het goddeloze Nederland een dergelijk congres zin heeft. De Hel-

voirtse conferentie voerde sprekers op die uitgebreid tekeer gingen tegen abortus, tegen anti-conceptie, tegen sterilisatie, tegen euthanasie, tegen feminisme, en tegen homosexualiteit. Dat de conferentie blijk geeft van een actuele en wetenschappelijke aanpak moge wel blijken uit de aangekondigde lezing van ene dr. G. van den Aardweg: "Homosexualiteit. Oorzaak en genezing". Er is in Nederland nauwelijks animo voor dergelijke oerconservatieve katholieken en ik betwijfel ten zeerste of de 'pro-life-beweging' met deze conferentie in Helvoirt succes zal boeken. De historische fossiel Pater Koopman leidde een processie door het centrum van Helvoirt die welgeteld vijf deelnemers trok.

Ik kan me niet echt druk maken om een dergelijk zelig vertoon. Gelukkig heeft Oisterwijk in ieder geval nog een populaire columnist die de clerus het voordeel van de twijfel niet meer gunt: "Waarom wordt in onze kerken rond de consecratie steevast gebeden volgens formule, 'voor paus, bisschoppen, priesters en gelovigen van onze geloofsgemeenschap'. Ik moet altijd slikken bij deze zin. De wereld is toch veel groter!".

Frustraties, jaloezie, xenofobie, zieligheid en gevoelens van uitverkorenheid kenmerken het karakter van de oerconservatieve katholiek. Gevaarlijk is hij niet, maar een directe bedreiging voor de levensvreugde van zijn buurtbewoners vormt hij wel. 'Heidenen aller landen verenigt U', zo luidt mijn parool. Ik stel voor dat De Rooie Roeptoeter een plaatselijke cursus voor deze probleemgroep organiseert in de salon van de inmiddels zalig-verklaarde Alting von Geusau of in de achtertuin van J.B. Paagman, de gezant van de Bossche bisschop. Misschien dat die dr. van den Aardweg hier ook een voordracht kan verzorgen met als titel: "Katholicisme. Oorzaak en genezing".

Siebe Thissen

Een interview met Maria

Wie bent u?

Maria Antonia Christiana van Schijndel, e.v. Van Drunen (35). Lerares Nederlands aan het Triborgh-college (meao) te Tilburg. Moeder van twee schattige dochters (een daarvan onderbreekt nu het interview door mama-geroep). Mijn sterrebeeld is ram en ik ben voorzitter van Groen Links Oisterwijk.

Hoe raakte je in de politiek en bij Groen Links verzeild?

Toen ik mocht gaan stemmen ben ik gaan lezen en ontwikkelde een kortstondige passie voor D'66 vanwege het zoeken naar compromissen binnen die partij. In de jaren tachtig stemde ik PSP vanwege de pacifistische traditie van die club. Ik juichte de samensmelting tot Groen Links toe. Ik ben een keer naar een ledenvergadering gegaan en erin gerold. Dat ik voorzitter werd gebeurde puur per ongeluk. Ik streefde niet naar een bestuursfunctie maar het secretariaat was juist vacant en omdat kort daarna Ad van

den Oord stopte als voorzitter combineer ik nu beide functies. Ik zou wel wat meer concurrentie om bestuursposten wensen, dan moeten mensen zich duidelijker profileren. (Herhaald mama-geroep, echtgenoot - papa Ad - wordt erbij gehaald om kinderen te suspen). Het bestuur bestaat verder nog uit penningmeester Sjef Leijs en de leden Ad van den Oord, Lou Bakker en Cliff Steen.

Hoeveel leden hebben jullie en wat krijgen die voor hun geld?

50, waarvan 10 uit de regio. Zo'n 10 leden zijn alleen plaatselijk donateur en dus niet aangesloten bij de landelijke partij. Ze zijn vooral actief rondom zaken die de gemeente raken. De meeste leden wonen in de Pannenschuur. Ook nog al wat in het Westend. In de Waterhoef hebben we nauwelijks leden. De leden krijgen informatie over vergaderingen en activiteiten. (Echtgenoot komt melden dat hij momenteel - 21.05 uur - toe is aan de afwas). Verder krijgen de leden een hoop liefde en leut. We kunnen het goed met elkaar vinden, jaarlijks is er een tuinfeest en gezamenlijk wordt het Fête de l'Humanité in Parijs bezocht.

Is Groen Links nog een actiep partij?

Het raadswerk slurpt veel energie op van de meest actieve mensen. Daarnaast blijven we ons inzetten voor Zuid-Afrika, 1 mei en 4 en 5 mei. Maar er zijn inderdaad te weinig buitenparlementaire activiteiten. *Waarom worden ontslagen schoenmakers van Renata geen Groen Links lid?*

Je mag je afvragen of veel mensen zich aangesproken voelen door de politiek en zeker door een kleine partij. De beeldvorming van Groen Links als dwarsligger in Oisterwijk is sterk overschat en gekleurd. Daarnaast bepaalt het geloof hier nog vaak de politieke keuze.

Is Groen Links een yuppie-partij?

Nee, Groen Links en yuppie-cultuur zijn volgens mij twee verschillende dingen. Wel is het gedachtengoed van Groen Links te veel dat van een kleine groep. De vergadercultuur schrikt mensen af. We vergaderen momenteel in cafés om de drempel lager te maken en de informele contacten te bevorderen.

Wat vind je van de pragmatici in je partij (de lijn Tolboom)?

Heel goed dat die lijn er is, ze zwengelt de discussie aan en haalt het elitair-intellectuele van Groen Links af. Positief is het streven naar meer samenwerking. *Wordt D'66 een concurrent bij de komende raadsverkiezingen?*

We vissen in hetzelfde electorale water met items als milieu en politiek dichterbij de mensen brengen.

Wil Groen Links in het college?

Natuurlijk.

Zal Groen Links zich sterk maken voor het handhaven van een PvdA-wethouderspost?

Hangt van de alternatieven af. Niet bij voorbaat dus.

Wil jij net als de CDA-voorzitster in de raad?

Nee (lacht), daarvoor neem ik het werk veel te serieus en ik ben niet foto-geniek.

Wie moet lijsttrekker worden van Groen Links?
Ad Graumans, hij is een prima raadslid en heeft al veel van de negatieve beeldvorming over de partij weten recht te zetten.

Geloof je in Maria?

Ik geloof in mezelf.

Oorlog in voormalig Joegoslavië

Op nog geen tweeduizend kilometer afstand wordt een afgrijselijke en bloedige oorlog gevoerd. We worden door de media overspoeld met berichtgeving hierover. Aan informatie is geen gebrek. Tegelijkertijd blijkt de internationale politiek niet bij machte om deze oorlog te stoppen. Veel mensen voelen zich machteloos en kwaad. Voor ons is het een reden om de krachten te bundelen en een poging te doen toch "iets te doen".

Een gemeentelijk platform in oprichting

In navolging van initiatieven door politieke partijen en vredesgroepen op meerdere plaatsen in ons land, zijn we bezig met de oprichting van een gemeentelijk platform. In dit platform zouden groepen, partijen en organisaties zich kunnen verenigen om humanitaire activiteiten te ontplooiën zoals: geldinzamelingen voor vluchtelingenkampen in het voormalige Joegoslavië, voorlichting over de achtergronden van de oorlog, stille fakkeltochten en manifestaties.

Alle hulp is welkom

Degenen die belangstelling hebben of een bijdrage willen leveren aan het slagen van het initiatief kunnen verdere informatie vragen aan: Ankie van de Camp, tel. 85299 of Mieke van de Loop, tel. 85486.



Burrie's Kèk op Osterwèk

Rietje tegen de muur

Het CDA en de VVD toonden zich tijdens de discussie over het Maria-beeldje de schatbewaarders van de Brabantse folklore. En al diegenen die niet in het rijke roomse Brabantse leven zijn grootgebracht

moesten van CDA en VVD hun mond houden. Ze zijn er dus nog de kapelaan Huijbersen in spe, doch ze houden hun redes niet meer vanaf de kansel maar vanuit de ton of de raadszetel. De devote fractie van Gemeentebelangen had gemakkelijk praten toen zij stelde dat Groen Links raadslid Ad Graumans en PvdA raadslid Rietje van der Meer nooit bezwaar hadden aangetekend tegen het kruisbeeld in de raadszaal. Immers niet toevallig zijn zij met hun rug naar dat kruisbeeld geplaatst. Of dacht Wim de Jong werkelijk dat socialisten hun ogen in hun kontzak hebben zitten? Maar de katholieken krijgen hun zin: Maria wordt aan de achterzijde van het gemeentehuis genaagd. En wel zo hoog dat een bedevaarttocht op moderne gypies en met behulp van felgekleurde klauterblokken aan de steile wand mogelijk is. Je moet ten slotte wat als een felbegeerde modern uitgeruste sporthal niet doorgaat. Burgemeester Kortmann heeft beloofd tijdens de bedevaarttochten de muziek van Raymond van 't Groenewoud (Maria, Maria, ik hou van jou; voor jou sta ik uren in de kou) op het carillon te laten weerklinken. Die Vlaamse zanger past immers goed bij de Brabantse folklore. Ondertussen zitten Govers (CDA) en Van Rijthoven (VVD) met een probleem. Ze hebben nog altijd een KVP-hart maar zitten in de fracties van CDA en VVD. Maar waar het katholieke geloof een Maria-beeldje voor de heren opleverde, lijkt ook het moderne geloof uitkomst te bieden. Om kritiek van protestantse zijde de kop in te drukken vormden Govers (G) en Van Rijthoven (R) een nieuwe initiatiefgroep op oecumenische grondslag: Gristelik Rietje (GR). Op die manier laten zij ook de protestanten hun graantje devotie meepikken. Immers na de reformatie werd de oude Mariakapel jarenlang gebruikt als protestantse school en werd waar nu het gemeentehuis staat de Oisterwijkse jongeren tucht bijgebracht via het rietje van de meester. Onder het motto 'Rietje tegen de muur' richtten Govers en Van Rijthoven een verzoekschrift aan B&W om gerechtigheid voor het gristelike deel van onze gemeenschap te verkrijgen. Het duivelse gerucht dat hun verzoek is ingegeven om ook sado-masochistische Oisterwijkers een eigen plekje in het gemeentehuis te geven, ontkennen beide heren heftig. Slechts cultuurhistorische waarden spelen een rol. We zijn benieuwd welk kanon die socialisten daar nu weer tegen in stelling zullen brengen.

Burrie

Bon voor gratis abonnement

Naam:.....

Adres:.....

opsturen naar RRT, Postbus 340, 5060 AH Oisterwijk en de postzegel niet vergeten!).